

### Huiskamer aan de IJssel

Op 29 juni was het weer een dag voor een "cultureel" optreden op ons terras aan de IJssel. De Gebroeders Duo- Henk en Rijk van Huisstede- zouden optreden. Helaas waren de Gebroeders Duo gereduceerd tot de Gebroeders Uno (Henk). Er werd ons verzekerd dat er niets ernstigs aan de hand was, maar Rijk had eenvoudigweg niet de tijd kunnen vinden om naar de IJssel te komen.

De weersvoorspelling was niet zo best, dus hebben we de luifel opgezet, Henk tegen de keet aan gepositioneerd en de stoelen er dicht in een halve cirkel omheen, zodat in het geval van een bui iedereen droog zou zitten. We hebben het windscherm opgezet tegen de straffe noordenwind die dwars over het terras veegde en dat maakte het een beetje als een huiskamer aan het water.

Bij wat minder weer komt altijd minder publiek. Dat heb je met een buitenactiviteit. Schipper Evert maakte veel reclame tijdens elke overvaart maar zelfs dat mocht niet baten.

Het knusse terras was uiteindelijk niet nodig: de toehoorders gingen naar achteren zitten- in de zon- en dus schoof Henk naar voren. De gedichten en de liedjes vielen in de smaak hoewel bij kinderen de clou of humor soms niet helemaal aankwam. TvZOO kwam opnamen maken en Fauché Juliano (optreden in juli) speelde af en toe mee. Ze kennen elkaar, anders zou hij wel gek hebben opgekeken. Het was alom een geanimeerde club.



Ondanks de voorspelling van het KNMI is het de hele middag droog en zonnig gebleven en de reacties op Henk ronduit positief. En dat is waar we het voor doen.

### Ons uitzicht op de schop

De IJssel, mooie rivier, meanderend door haar uiterwaarden.

Door deze rivier stroomt veel water. Wanneer het in Zuid Duitsland veel heeft geregend, dan merken we dat hier. Vorig jaar zomer moesten we zelfs droge voeten vinden voor onze keten. 3 weken lang hoogwater, midden in de zomer.

Rijkswaterstaat wil de rivier extra ruimte geven zodat het vele water niet meteen onze dijken bedreigen. Die extra ruimte komt ook tegenover onze stek aan de IJssel.

In de Scheller en Oldeneler buitenwaarden wordt een ondiepe geul gegraven. Nu wordt er richting de nieuwe spoorbrug al veel gegraven door shovels en veel gereden door vrachtwagens. De meeste grond wordt afgevoerd per schip. Volgend seizoen is men wellicht al bezig aan de overzijde van ons terras. Daar zullen we weinig hinder van ondervinden. Alleen ons uitzicht gaat lichtelijk veranderen. Wanneer de Zwolse aanlegsteiger van het Kleine Veer wordt verplaatst is nog niet duidelijk.



### **DONATIE - UW VRIENDENBIJDRAGE 2014 -**

Doneer minimaal € 10 op bankrekening op **3903.88904**  
of IBAN: **NL89TRIO0390388904**

**t.n.v. St. Culturele Theeschenkerij Oldeniel te Zwolle,**  
onder vermelding van 'donatie 2014'

### **Uitzicht op de toekomst**

Waar nu de koeien en de schapen lopen wordt een ruig land met een meestromende watergeul. Dat ruige, bij tijd en wijle natte land is ideaal voor vogels. Deze natte, droge en ruige landen zijn een ware voedselbron en veilige slaapplekken voor vogels. Het gebied zal zich ontwikkelen tot een plek voor bijzondere planten, zoals watergentiaan en fonteinkruidsoorten. Vogels zoeken in het ondiepe water naar voedsel en vissen vinden er paaiplassen. De Vreugderijkerwaard, ter hoogte van Westenholte, is een goed voorbeeld van hoe het kan worden.

Wat dat uitzicht betreft komt het uiteindelijk wel goed.



### **Vrienden van Oldeniel**

**Theeschenkerij Oldeniel is een stichting die alleen werkt met vrijwilligers en zonder subsidies. Wij zijn wel afhankelijk van Vrienden en kunnen elke Vriend goed gebruiken.**

**De Theeschenkerij steunen? Dat kan al met tien euro per jaar. Je kunt het bedrag overmaken op NL89TRIO0390388904**

**Als Vriend krijg je twee maal per jaar een nieuwsbrief. Wil je meer informatie? Ga naar [oldeniel.nl](http://oldeniel.nl) en stuur een e-mail met je vraag.**

### **Email werkt weer optimaal**

We kijken terug op een goed seizoen, met veel gasten en leuke culturele activiteiten. In de zomer hebben we via een aantal bladen een oproep gedaan aan vrijwilligers, voor bestuursleden en theeschenkers. Daar zijn reacties op gekomen. Maar we vermoeden dat er een aantal reacties niet hebben kunnen beantwoorden door een foutief mailadres op onze site [www.oldeniel.nl](http://www.oldeniel.nl). We bieden daarvoor onze excuses aan, en hopen dat mensen die geen reactie hebben gekregen alsnog contact met ons willen opnemen.

### **Nieuw bestuurslid stelt zich voor:**

#### **Eindelijk kwam het ervan....**

..... als zo velen vaar ik als recreatief fietser min of meer regelmatig met het pontje naar Hattem. Een aantal jaren geleden behoorlijk regelmatig, omdat ik een caravan had staan op een camping in Wapenveld. De laatste jaren wat minder en meestal op doordeweekse dagen. Dus zonder de kans om aan te leggen bij theeschenkerij Oldeniel. Maar ik ben de theeschenkerij nooit vergeten en ergens in mijn achterhoofd bleef het plan om mee te werken aan het voortbestaan ervan leven. Wel, wie ik ben: Margreeth de Haas, met plezier nu 15 jaar wonend in Assendorp, gepensioneerd, moeder van drie kinderen en een nog steeds groeiend aantal kleinkinderen, dochter van een moeder van 92 die niet zo goed meer uit de voeten kan en die ik bijna wekelijks op zondag bezoek. Er zijn veel dingen die ik leuk vind om te doen: wandelen, fietsen, lezen, eten, en daar heb ik allemaal maatjes voor. Maar ik vind het ook leuk om een bijdrage te leveren aan het voortbestaan van 'clubs' die goede dingen organiseren. En daar valt theeschenkerij Oldeniel dus ook onder.

Ik weet nog niet precies wat me te wachten staat als secretaris van de club, maar heb al wel begrepen dat er door de vrijwilligers heel wat werk verzet wordt om het terras aan het water aantrekkelijk te maken. Volgend jaar aan het eind van het seizoen weet ik er vast meer van. Voor nu heb ik er alle vertrouwen in dat ik mijn plekje in de organisatie zal vinden.

En toen deze zomer dat leuke artikel met foto en de oproep voor bestuursleden. Het kwam helemaal op tijd, ik had zin weer iets op te pakken, en dan vooral iets waar gezelligheid hoog in het vaandel staat. Op de middag dat De Koor zong liet ik aan de theeschenkers van dat moment weten dat ik wel secretaris zou willen worden. En dat werd met enthousiasme begroet. Na een kennismakingsgesprek met Wilma en Marjan volgde al snel een uitnodiging de eerstkomende bestuursvergadering bij te wonen.

#### **Nieuwe mensen altijd welkom**

De theeschenkerij zoekt nog mensen die willen schenken op zondag en een voorzitter. Nieuwe mensen vinden is een continu proces en vraagt steeds meer aandacht.

We merken dat iedereen het behoorlijk druk heeft met zijn of haar werk en gezin, familie en vrienden. De tijd die overblijft voor de taken voor de theeschenkerij is daarmee beperkt.

Alle vrijwilligersorganisaties hebben hiermee te maken. Een oplossing is meer mensen aan je te binden als vrijwilliger.

Als bestuur van de theeschenkerij organiseren wij minimaal 2 keer per jaar een leuke avond voor al onze theeschenkers. Nog belangrijker is dat theeschenkers kunnen hun dienst geheel naar eigen smaak inrichten. Dat zijn pluspunten om bij ons te komen theeschenken.

We zoeken ook mensen voor 'achter de schermen'. Bestuursleden die het bijvoorbeeld leuk vinden deze nieuwsbrief te schrijven.

Interesse? Mail even:  
theeschenkerij@oldeniel.nl



### Ook op facebook

Op de homepage van onze website kun je doorklikken naar onze facebook pagina. Je hoeft zelf geen facebook account te hebben. Dus iedereen kan kijken.

Op deze pagina vind je veel foto's van onze culturele evenementen. Leuk en actueel om ook op afstand de theeschenkerij te volgen.

## 2 liedjes/gedichten van Henk Huisstede

### IJs

*Ik hou niet zo van erge kou  
Sneeuw, ijs het kan me niet bekoren  
Waait de wind weer uit het noorden  
Dan weet ik weer waar ik van hou*

*Geef mij een zon doordrenkt terras  
Een zuidenwind vol bloemengeuren  
IJs? Alleen in zoete kleuren  
Of als blokjes in mijn glas*

### Nat

*Ze zeggen dat je nat wordt van de regen  
En ja, dat is natuurlijk waar  
Maar veel mensen kunnen er ook niet tegen  
De grauwe lucht, dat maakt hun leven zwaar*

*Het is de kunst dwars door storm en regen  
Altijd de zon te zien, want weet je wat?  
Als je door het weer een rotbui hebt gekregen  
Dan word je eigenlijk twee keer nat*

Uit de bundel "Goed plan" van Henk van Huisstede.  
huish@xs4all.nl

### Afscheid

Ik weet het nog als de dag van gisteren. Een vriendin vroeg mij of ik wilde komen theeschenken bij een theeschenkerij aan de IJssel. "Dat is nou echt iets voor jou" Nou, nou, eerst zien en dan..... Ik woonde nog maar een jaar in Zwolle en was nog niet helemaal 'thuis' in mijn nieuwe stad. Het leek me ook wel leuk om nieuwe mensen te leren kennen.

Op de fiets met mijn pup van een half jaar oud naar het voetveer Zwolle Hattem. Was ik ook nog nooit geweest. De theeschenkerij bleek een keet en ook nog eens direct aan de oever

van de rivier. Ik vond het meteen heerlijk. Ik ben in het rivierenland opgegroeid, heb leren zwemmen in een oude Rijnstrang en voelde me direct helemaal thuis op die prachtige



plek. En de hond vond het fantastisch.

Zo ben ik dus verknocht geraakt aan de theeschenkerij. De eerste jaren heb ik thee geschonken en later ben ik bestuurslid

geworden. Het was, en is een hele gezellige club mensen waar je je graag voor inzet. Je krijgt er veel voor terug.

De theeschenkerij is in al die jaren in wezen hetzelfde gebleven. Het is nog steeds, water koken, koffie opgieten en uit reserveren op het terras. Het liefst ging ik ook altijd op het terras zitten. In gesprek met onze gasten. Onze vaste klanten en soms 'rare vogels van ver' met mooie verhalen. Soms regende het maar meestal was het mooi weer. Tenminste zo herinner ik het mij.



Mooie optredens ook gezien. Muppet Stuf in haar aller eerste begin jaren. Bleu Dew en nog meer artiesten die nu op de reguliere podia staan. En ook hele leuke optredens van een kindercircus of klassieke muziek. Allemaal liefhebbers van cultuur die dat met ons en het publiek willen delen.

Fijne herinneringen want ik ga de theeschenkerij verlaten. Wegens ziekte lukt het mij niet meer om me te kunnen inzetten voor de theeschenkerij. Vanaf mei 2015 kun je me als gast ontmoeten op het terras van theeschenkerij Oldeniel. Met hond natuurlijk. Tot ziens.

Wilma

